

BalloohOEve!



NIEUWSBRIEF 43

Op de boerderij..

Wat wisselt het weer zich af de laatste tijd, het ene moment is het warm en schijnt de zon maar toch hebben we tot nu toe best een heel nat voorjaar. Dit natte voorjaar zorgt ervoor dat we veel slakken hebben op de tuin, vooral de Chinese kool zijn ze dol op.



Jarigen

Roelof	16-jun
Mitchell	25-jun

Willy	4-jul
Marijn	6-jul
Roely	10-jul
Sandra	10-jul
Jayden	15-jul
Niels	18-jul
Danny B	20-jul
Gonnie	23-jul
Ichelle(winkel)	29-jul
Liesbeth	29-jul

Wist je dat..

We zelf weer pindakaas hebben gemaakt. Zo is de voorraad voor de winkel weer aangevuld.

Dierenweide

1 van onze kippen heeft fazanten eitjes uitgebroed, deze lopen nu gezellig rond bij de kippen achter de kippenschuur, in de toekomst hopen wij deze bij het voedselbos te kunnen laten lopen. Achter bij Casa kippie lopen de kuikens rond die begin april uit zijn gekomen, het is even wennen maar ze beginnen ook hun draai te vinden in het grote kippenhok.

Tuin

Het is een nat voorjaar. Hierdoor zijn we weinig tijd kwijt aan het bewateren van de gewassen. Het nadeel hiervan is dat het onkruid groeit als kool! Met elkaar houden we het onkruid druk onder controle. Dit doen we met het schoffeltuig achter de trekker en de hand schoffels. Maar voornamelijk met elkaar op de knieën, tussen de gewassen door.

Van de camping gasten hebben wij vliegers gekregen in de vorm van roofvogels, deze vliegen boven onze beide tuinen en zorgen ervoor dat onze gewassen niet aangegeten worden door bijvoorbeeld konijnen. Hier zijn wij heel erg blij mee!

Ook zijn we druk bezig met het tegengaan (met de hand) van de Colorado-kever bij de aardappels en de rupsen van de koolwitjes bij de kolen en hebben we een buffer geplant met chinese kool voor de naaktslakken (wat een plaag dit jaar!) zodat de slakken niet de andere gewassen op eten. Helaas hebben de slakken zich eerst geconcentreerd op de nieuwe geplante rabarber. Hierdoor hebben we helaas weinig tot geen rabarber dit jaar voor de verkoop.

Wel liggen er al andere groentes klaar in de winkel voor de verkoop. Andijvie, rode bieten, wortels en diverse kroppen sla.

De tuinen liggen er beide erg strak en keurig bij!





Mannenvakantie

We zijn in mei met een club van vijftien mannen op vakantie gegaan. We zijn de maandag vertrokken richting Friesland. Hier heeft Aaldert weer een mooie toeristische route bedacht, hierdoor hebben we een mooi stuk van Drenthe en Friesland gezien.

We zijn op de heenweg langs een zorgboerderij geweest. Hier hebben we oud deelnemer van de Balloohoeve bezocht. Hier hebben we op het bedrijf gekeken.

Bij aankomst de eerste dag meteen de barbecue aangestoken. Het was prachtig weer (de hele week gelukkig!) Het huisje staat aan het water. De eerste dag zijn de eerste mannen al aan het zwemmen geweest. Het water was wel heel erg koud! Ook hebben een aantal de week gevist. Helaas geen vangst, maar wat een geduld heeft Bram! Ook waren er kano's, een aantal zijn samen met Aaldert een rondje wezen peddelen.

Samen gingen we een dag naar Sneek (Snits). Hier hebben we de stad bekeken. Ook kwamen we diverse mensen van een gezellig zangkoor tegen.

Ook zijn we bij het modeltrein museum geweest. Erg indrukwekkend om te zien.

Ook zijn we een middag naar het strand van Makkum geweest. Liggend aan het IJsselmeer. Hier zijn een aantal mannen bijna twee kilometer (omdat het water erg laag stond) het water in gelopen. Het werd in een keer heel erg mistig! Gelukkig was ieder weer op tijd op het strand. De één lopend en Dolf zwemmend. Wat een spierpijn had hij van het zwemmen.

Ook hadden wij een voetbalveld bij het huisje. Natuurlijk hebben we hier samen lekker gevoetbald en gespeeld.

Ook is Teun nog mee geweest met Aaldert en Peter om een stuk te gaan hardlopen! Wat een topper!

We hebben met elkaar veel tijd bij het prachtige huisje doorgebracht. Veel gezelligheid en saamenhorigheid.

Op de terugweg bij een gezellig eettentje in Appelscha gegeten, goeie patat, een snack en een lekker ijsje.

Helaas heeft er de laatste dag een steenmarter onder de bus feest gevierd. Hierdoor gaf de bus diverse storingen en kon Klaas de bus naar de maker brengen (gelukkig was het te repareren).

Iedereen is naar huis gebracht of weer naar de boerderij na een gezellige week met elkaar.

Rick heeft ook een extra koffer gekregen. Die bleek uiteindelijk nog van Klaas te zijn. Oeps...

We hebben met elkaar ook besproken over wat de mannenvakantie inhoudt en waarom we het doen. Er komen steeds meer mensen die wel oren zouden hebben naar een vakantie.

Hierdoor gaan we volgende keer wel kijken wie er al op vakantie gaat en wie nog niet.

Ook is er gesproken over dat het geen gegeven is dat we ieder jaar gaan.



Open dag & barbecue

Hier volgt een klein verslag van de open dag. Het begon om 16:00uur met koffie, thee en cake. Toen werden we in groepjes verdeeld en daarna legde Pascalle (onze stagiaire) het spel uit dat ze had gemaakt. We moesten allemaal opdrachten doen, in en rond de Balloohoeve en daar foto's/video's van maken. Enkele opdrachten waren: gekke bekken trekken, nagels lakken, vogeltjes dans doen, polonaise doen enz. Zo hadden we 45 leuke en gekke verschillende opdrachten. Na het spel hadden we een hele gezellige barbecue met lekkere salades, vlees, stokbrood en drankjes. We kijken terug op een zeer geslaagde dag en willen Pascalle, iedereen die heeft geholpen en zeker de familie Paasman bedanken voor deze leuke dag!

Groetjes Kai en Ankie

(de volgende keer doen we wat minder goed ons best want anders zijn we weer de klos voor een stukje in de nieuwsbrief 😊)





Wist je dat..

*Sarah en Thorsten opnieuw mama en papa zijn geworden.
23 mei is Sarah bevallen van zoontje Gijs.*



Schapen

Samen met Aaldert hebben wij de schapen geschoren. De groep vond het erg leuk om te doen. Tijdens het scheren wist Aaldert ook veel te vertellen over zowel het scheren als de schapen zelf. Het was een leuke maar ook zeer leerzame activiteit.



Wist je dat..

De groep BHV'ers weer de herhalingscursus hebben gehad



Paarden

Kaya is ondertussen weer terug, als het goed is, is zij drachtig. Roeba laat nog even op zich wachten maar we hopen dat we haar ook snel weer op kunnen komen halen.



Kindergroep

Op de kindergroep hebben wij een nieuw gezicht namelijk Kyra. Wij heten Kyra van harte welkom!

Met de kindergroep zijn we weer op pad geweest, we gingen naar Asserboys om onze collega's aan te moedigen bij hun voetbal wedstrijden.

